



Nieuwsbrief van de Johanneskerk Leersum

*Pinksteren 2023*

25 mei 2023

*externe versie*

---

## Bezinning



**Pinksteren 28 mei**

**DRESSCODE: (een) ROOD (accent)**

Met het thema 'Een ander hart, een nieuwe geest' (Ezechiël 11:19) vieren wij dit jaar Pinksteren in de Andrieskerk. Een feestelijke viering waarin de cantorij o.l.v. Jandirk Pronk ons mede voorgaat in de liturgie en wij samen met ieder die dat wil, de Maaltijd van de Heer vieren. Over vernieuwing gaat het, Ezechiël spreekt de profetie uit dat de Eeuwige ons een 'levend hart' geeft. Wat betekent dat voor ons, maar ook voor vernieuwing van de aarde?

Psalm 104 is de psalm van Pinksteren, over vernieuwing van de aarde door de adem van God. Deze keer zingen wij die psalm samen met de cantorij in een nieuwe vertolking, afkomstig uit de aanvullende Liedbundel 'Psalmen anders'. Die gaat over een door de geest bewogen aarde, met daarop een heel klein mensje. Gepaste bescheidenheid, en wij verwachten het van de Geest...

Wees welkom, neem gerust iemand mee als gast, er is kindernevendienst voor kinderen in de leeftijd van de basisschool, en...zoals andere jaren..... kom in rode kleding/met een rood accent. Laat de kleur rood ons vrolijk en vurig stemmen, en de kerk in gloed zetten!

Ik verheug mij erop om voor te gaan en u allen te begroeten.

*Ds. Evelyn Noltus*

## Psalm 104 Psalmen anders:

*God, stralend mooi, de mantel van een vorst  
hangt om u heen in banen van het licht.  
U bent niet hier, niet daar, gaat als een wolk,  
een snelle golf, een felle vlaag van wind.*

*Uw wind, uw geest, uw adem stuwt wat leeft  
en geeft aan al wat is een eigen kracht.  
De avond valt, voorzichtig loopt een ree  
de open akker op. Het bos zucht zacht.*

*Een storm steekt op en krakend valt het hout.  
Het onweert, stromen water delen zich.  
Totdat de zon doorbreekt. Een vlek van goud  
speelt op de aarde. Is dat uw gezicht?*

*Gezicht van God? Getjilp klinkt in de heg,  
de mussen vragen wat ik achterliet.  
Ik mensje mens, wat ik ook denk of zeg,  
ik dank u zeer. En verder weet ik niets.*

*Niets is genoeg. U weet dat ik geniet  
van al dat licht, de golven van uw macht,  
van wie ik ben, van wat u in mij ziet.  
Geef adem, God, aan al wat u verwacht.*

## Roepingenzondag

Het moderamen van de Protestantse Kerk ondersteunt het initiatief van twee jonge predikanten, om in de komende jaren speciaal aandacht te vragen voor het thema 'roeping'. Op Eerste Pinksterdag 2023 is het eerste moment. Wij zullen daar in de Pinksterviering niet speciaal aandacht aan geven, maar wel via deze Nieuwsbrief.

De kerk is al eeuwen een gemeenschap die gedragen wordt door talloze mensen die zich geroepen voelen om zich in te zetten voor God en voor elkaar.

Vrijwilligers en (semi-) professionals geven hun tijd en energie om geloof, hoop en liefde te delen. Nu wordt het niet alleen steeds moeilijker om mensen te vinden die theologie willen studeren en predikant of kerkelijk werker worden, maar ook op andere terreinen van het kerkenwerk is het moeilijk om vrijwilligers te vinden.

Ook binnen onze kerkenraad van de Johanneskerk zijn momenteel twee vacatures, ouderling-kerkrentmeester en ouderling voor Ontmoeten en Verdiepen, die we nog niet ingevuld hebben. Aan het eind van dit kalenderjaar zullen er nog wat vacatures bij komen. In onze kleine gemeente hebben de meeste mensen al meerdere periodes een taak in de kerkenraad vervuld, en zijn inmiddels op een leeftijd gekomen waarop ze zeggen: het is mooi geweest. Nu is het de tijd aan de wat jongere generatie. Zij die de toekomst van de kerk zijn, en tot nog toe in hun drukke leven andere keuzes maken. Ook dat is logisch, maar wel zorgelijk. We proberen het vergaderen zoveel mogelijk te beperken, en áls we vergaderen dan gaat het ook ergens over. Ook in de nabije toekomst zullen er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden die ons als gemeente allemaal raken. Het zou goed zijn als er nieuwe mensen zich laten roepen om met hun eigen gaven en talenten God en de gemeente te dienen en hun stem te laten horen over de toekomst. Uiteindelijk gaat het heel concreet over de vraag, hoe wij als gemeente zorg kunnen dragen voor elkaar, voor de kerk, voor het dorp, voor de samenleving, voor de wereld. Grote vragen, in kleine stapjes.

Jongere mensen, (en ouderen die jong van hart zijn), ook mensen die niet regelmatig meer in de kerk komen: laat je roepen, denk eens na over wat jij zou kunnen toevoegen, (nu of later in het jaar) waar je goed in bent, waar je kracht ligt en waar je plezier in hebt. Praat er eens over met iemand uit de kerkenraad, of met één van de predikanten. Laat ook weten waar je aarzelingen zitten. Er kan meer dan je denkt, en voor praktische belemmeringen is altijd een creatieve uitweg te vinden. We denken daarbij ook graag 'out of the box'.

Speciaal voor Roepingenzondag schreef ds. Gert de Kok het onderstaande gebed:

*Heilige Geest,  
U die met Pinksteren gewone mensen in beweging zette,  
kracht gaf, woorden in de mond,  
U die de verborgen kracht bent van de kerk  
U die ons Jezus laat zien  
Wij bidden U:  
roep vandaag opnieuw mensen naar voren  
die in beweging willen komen voor Jezus  
die hun krachten in willen zetten voor de kerk  
die een woord hebben voor de wereld  
Zo bidden wij U in de Naam die U ons hebt laten zien:  
de Naam van Jezus Christus.  
Amen*

*Hartelijke groet,  
Evelyn Noltus*

---

## Pastoraat

### **Arend Altena 40 jaar predikant**

Op 15 mei was het precies 40 jaar geleden dat de voorzitter van de kerkenraad en voormalig predikant van de Johanneskerk, Arend Altena, in het ambt van predikant was bevestigd. Hij memoreerde dit in zijn openingswoorden tijdens de kerkenraadsvergadering die avond, en trakteerde de kerkenraad op wat lekkers. Daarna nam ds. Evelyn Noltus het woord van hem over en sprak hem tot zijn verrassing enkele woorden toe, waarna een attentie werd overhandigd en ook vanuit de kerkenraad was er buiten zijn medeweten om wat lekkers geregeld. Na de vergadering was ook Nicolette aanwezig en hebben we het glas geheven in dankbare blijdschap om het lange predikantschap van Arend en zijn trouwe herderschap. Arend wil later dit jaar in een viering op zondag stilstaan bij dit jubileum en de gemeente de gelegenheid geven om mee te leven. Nu hopen we dat hij en Nicolette van een welverdiende vakantie genieten.

*Hartelijke groet,  
Evelyn Noltus*

---

## Diaconie

### **28 mei 1e collecte: Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen**

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen.

De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een feest van hoop.

### **2e Collecte voor het 1e halfjaar 2023: Timon**

Timon, opgericht door de diaconieën uit de regio Utrechtse Heuvelrug, biedt al meer dan 30 jaar professionele hulp bij problemen met opgroeien en opvoeden. Daarnaast worden jongeren en jongvolwassenen verbonden met 'het gewone leven'. Timon biedt ook pleegzorg aan kinderen en jongeren tussen de 0 en 21 jaar. Vanuit een pleeggezin wordt, waar mogelijk, gewerkt aan terugkeer naar huis. Motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Timon telt ruim 200 vrijwilligers die goede buur, gastgezin of maatje zijn. De forse problematiek van de jongeren maakt dat goede toerusting en coaching van de vrijwilligers essentieel is. Vrijwilligers mogen absoluut geen verlengde arm van de hulpverlening zijn. Bijdragen van de diaconieën zijn bestemd voor toerusting en coaching van de vrijwilligers.

Het banknummer van onze diaconie (graag datum en doel vermelden):

NL85 RABO 0373 7093 58

### **Maaltijd van de Heer - Pinksterviering**

We vieren de Maaltijd van de Heer in lopende vorm; wie lastig loopt, kan het beste voor in de kerk gaan zitten, dan komen wij bij u langs met brood en wijn en kunt u in de bank blijven zitten.

---

## Herinrichting van de Johanneskerk

Het werk in de Johanneskerk vordert gestaag.





---

## Rondom de Johanneskerkgemeente

### Bij de diensten

#### Autodienst

23 april: Derk Bretveld 456703  
30 april: Ruud Kolenbrander 453167

#### Voorgangers de komende weken

28/5 **Sint Andriekerk 10.00** uur

Pinksterviering Johanneskerk voorganger: ds. Evelyn Noltus Maaltijd van de Heer met de cantorij

4/6 Sint Andriekerk 09.30 uur

Gezamenlijk dienst met de St. Andrieskerk voorganger ds. Roel Bosch

11/6 **Michaelkerk 10.00** uur

Gezamenlijk dienst met de Michaëlkerk voorganger ds. Lennart Heuvelman

18/6 Sint Andriekerk 09.30 uur

Gezamenlijk dienst met de St. Andrieskerk voorganger Marja van der Horst

**25/6 Sint Andrieskerk 10.00** uur

Dienst door Johanneskerk voorganger: ds. Peter Breure

2/7 10.00 uur

Openluchtdienst verzorgd door MK

9/7 **Johanneskerk 10.00** uur

Eerste viering in de heringerichte Johanneskerk! voorganger: ds. Evelyn Noltus

### Agenda:

Op Tweede Pinksterdag is er 's middags in Wijk bij Duurstede een Psalmenwandeling. Het programma begint om 13.30 uur in het kerkelijk centrum "de Open Hof" aan het Kerkstraat en de middag wordt om 16.00 uur afgesloten met een middagebed. Ga naar [psalmenwandelingen@gmail.com](mailto:psalmenwandelingen@gmail.com) of de [facebookpagina](#) voor meer informatie.

---

## Informatie

### Bankrekeningen

**Diaconie (graag datum en doel vermelden):**

NL85 RABO 0373 7093 58

**College van kerkrentmeesters Johanneskerk:**

NL82 RABO 0373 7408 40

### Website

Volg de actualiteit: [www.johanneskerkleersum.nl](http://www.johanneskerkleersum.nl)

Stuur uw berichten voor de website naar:

[webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl](mailto:webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl)

### Nieuwsbrief

**Rooster samenstellers:**

Juni en juli: Teus Stahlie  
Augustus en september: Hans Neecke  
Oktober en november: Teus Stahlie  
December en januari 24: Hans Neecke

Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag voor donderdag 1 juni 12.00 uur sturen naar e-mail: [nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl](mailto:nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl)

*Hans Neecke*

---

## Liturgie

De liturgie voor de Pinksterviering vindt u op:

[www.johanneskerkleersum.nl/liturgie](http://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie)