



Johannes 11:1-17 - Opwekking van Lazarus
Santi di Tito, 1576
Santa Maria Novella, Florence

Nieuwsbrief van de Johanneskerk Leersum

24 maart 2023

(externe versie)

Bezinning

Het thema van het boekje “Op weg naar Pasen 2023” dat in de komende dagen bij u bezorgd wordt is: “De avond komt met droefheid, met vreugde de nieuwe dag”.

Dit gedicht van Huub Oosterhuis leest u hieronder:

*De avond komt met droefheid,
met vreugde de nieuwe dag.*

*Jij hebt mij omhoog getrokken
diep uit de afgrond, ik werd
al tot de doden gerekend.
Ik was overmoedig – gelukkig,
mij zal niets gebeuren, dacht ik.
Wie keerde zich af van wie
dat ik wankelde, viel?*

*Ik heb je geroepen, gesmeekt:
wat heb jij eraan als ik doodga
en in een graf word gelegd?
Heeft stof en as een stem,
zal een dode je zingen?*

*Toen heb je mijn wanhoopstranen
veranderd in tranen van lachen.*

*Ik ging in rouw, jij hebt mij
gekleed in blinkend wit.
En nu zing ik dit lied:
Dank je, dat ik weer leef.
En zwijgen zal ik niet
over al wat geschiedde.
Want zwijgen kan ik niet.*

*De avond komt met droefheid,
met vreugde de nieuwe dag.*

Psalm 30, vrij,
Huub Oosterhuis

Pastoraat

4 april: Inloopochtend

Dat was een ontzettend leuke morgen, vorige maand, met zoveel mensen en een prachtige toelichting op de kunst die op het ogenblik in onze kerkzaal hangt. Mocht u er nog niet aan toe gekomen zijn: dinsdagochtend 4 april vanaf 10.30 uur hebt u een herkansing! We schenken koffie en thee en de kerkzaal kunt u altijd even inlopen om de prachtige quilts nog eens van dichtbij te bekijken. Er liggen in de Ontmoetingsruimte ook boeken met afbeeldingen, dus doorbladeren kan ook.

Wilt u vrienden of kennissen meebrengen: altijd goed.

Wij hopen weer op een grote belangstelling.

Voor vervoer kunt u weer bellen met Corry Ruiten; tel. 06 5519 8149.

Namens de voorbereidingsgroep; Joke Stahlie-Verheij.

Diaconaat

Collecten

26 maart: 40 dagen collecte Kerk in Actie (binnenlands diaconaat)

Bangladesh (Kansen creëren voor jongeren)

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisatie 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leerwerktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.

2 april: **Palmpasencollecte Protestantse Kerk (kinderen en jongeren)**

Paaschallenge: terug in de tijd van de bijbel

Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in de karakters uit het paasverhaal in. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus' dood en opstanding en denken ze na over het van kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend.

2e Collecte voor het 1e halfjaar 2023: Timon

Timon, opgericht door de diaconieën uit de regio Utrechtse Heuvelrug, biedt al meer dan 30 jaar professionele hulp bij problemen met opgroeien en opvoeden. Daarnaast worden jongeren en jongvolwassenen verbonden met 'het gewone leven'. Timon biedt ook pleegzorg aan kinderen en jongeren tussen de 0 en 21 jaar. Vanuit een pleeggezin wordt, waar mogelijk, gewerkt aan terugkeer naar huis. Motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Timon telt ruim 200 vrijwilligers die goede buur, gastgezin of maatje zijn. De forse problematiek van de jongeren maakt dat goede toerusting en coaching van de vrijwilligers essentieel is. Vrijwilligers mogen absoluut geen verlengde arm van de hulpverlening zijn. Bijdragen van de diaconieën zijn bestemd voor toerusting en coaching van de vrijwilligers.

Het banknummer van onze diaconie (graag datum en doel vermelden):

NL85 RABO 0373 7093 58

Van de diaconie:

We zijn weer blij met uw bijdragen voor de diverse diaconale collecten in de maand februari 2023.

Op zondag 5 februari was de collecte voor KIA Werelddiaconaat Pakistan, de collecte bracht een bedrag van € 125,90 op.

Op zondag 12 februari werd gecollecteerd KIA Noodhulp Ethiopië, de opbrengst was € 148,20.

Op zondag 19 februari was de collecte voor De Regenboog, we mochten € 139,30 ontvangen.

Op zondag 26 februari was de collecte voor de aardbevingslachtoffers in Syrië, de prachtige opbrengst van € 904,95 gaat naar Kerk in Actie.

Verschillende collectes zullen nog wel wat hoger uitvallen, omdat er later nog wel wat bijdragen binnenkomen die achteraf nog voor de verschillende collecten zijn bedoeld.

Het nieuwe jaarproject Timon, waar de tweede collecte voor bestemd is, loopt goed. Tot begin maart mochten we € 1258,00 ontvangen.

Alle gevers hartelijk dank!!

Nico de Jong

Diaconie

Timon viert het 40-jarig jubileum.



Eén januari 1983 werd Timon opgericht. Nu - in 2023 - zijn ruim 700 medewerkers, ruim 1.000 pleeggezinnen en zo'n 200 vrijwilligers betrokken bij Timon. Ons werk wordt daarbij mogelijk gemaakt door een trouwe achterban van kerken en donateurs.

Wij nodigen u van harte uit voor een feestelijke:

Dankdienst op donderdag 20 april a.s., aanvang 19.30 uur

Thema: 'Een goede buur...'

Met ds. Reinoud Koning,

Locatie: De Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Zeist

Boulevard 2a, 3707 BM, Zeist

Voor meer informatie en aanmelden voor het bijwonen van de dankdienst ga naar: <https://www.timon.nl/jubileum/>

Ontmoeten & Verdiepen

Oecumenische vespers

In de 40dagentijd, onze weg naar Pasen, komen we op vijf dinsdagen in de St. Andrieskirk samen voor een moment van bezinning, stilte en gebed. De vespers zijn georganiseerd door de Johanneskerk gemeente en de Geloofsgemeenschap St. Andries en worden gehouden van 19.30 - 20.00 uur. De voorganger op 28 maart is ds. Hans Breunese

We nodigen u en jou van harte uit om gebruik te maken van dit moment van bezinning, verstillig en gebed.



*Namens de commissie O&V,
Hilje Logtenberg van der Grient*

Rondom de Johanneskerkgemeente

Commissie Herinrichting

Goedkeuring Herinrichting

Maandagavond 13 maart heeft de kerkenraad de plannen van de commissie herinrichting in zijn geheel goedgekeurd. Er is nog enige discussie geweest over de plaats van het doopvont en de decorwand bij het orgel. Maar uiteindelijk was er unaniem instemming.

Wel zal de plaats van het doopvont de komende tijd herhaaldelijk uitgelegd dienen te worden daar dit een wezenlijke verandering in onze liturgie betekent. Ook na de toelichting van Epko Smit in september en door ds. Evelyn Noltus in de nieuwsbrief van februari, zal blijvende aandacht nodig zijn. Zeker na in gebruikname zal bij het drempelgebed aan het begin van de dienst, dat daar dan werkelijk op de drempel gebeden zal worden, het doopvont herhaaldelijk aandacht krijgen. Daar zal gedoopt worden, waarbij de gemeente zich omkeert naar het doopvont. Het leven van een christen begint bij de doop, en bij het binnentreden van de kerkzaal worden we er aan herinnerd en zo gaan we op weg naar het licht van de Paaskaars voor in de kerk. Bij een uitvaart worden daar, aan het einde van ons leven, ook de laatste woorden van het uitgeleide uitgesproken met water uit het doopvont.

Ook op het komende gemeenteberaad van a.s. zondag 26 maart zal ik er aandacht aan schenken en vragen beantwoorden.

De commissie kreeg een hartelijk applaus als dank voor alle werk.

Voor de keuken renovatie worden nog offertes gevraagd en we oriënteren ons op vervanging van de tafels in de achterzaal. De stoelen gaan besteld worden. Zo hopen we dat de meeste werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden. Diezelfde avond zijn de offertes van de aannemer Osnabrugge en van Schaapsound voor geluid en verlichting getekend en zijn zo de opdrachten verleend voor een bedrag van ongeveer € 185.000. Op 1 mei zal aangevangen worden met het werk en dat zal dan tot eind juni duren. In die tijd zal de kerk gesloten zijn. Het moderamen is met de Michaëlkerk en de St. Andriesparochie in gesprek over mogelijkheden.

We zijn blij en dankbaar dat de legaten ons dit mogelijk maken en hopen dat dit alles ten goede komt aan onze eredienst, de ontmoeting en het gebruik van de kerk.

Gemeenteberaad

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor het Gemeente Beraad op zondag 26 maart a.s. na afloop van de dienst.

De agenda is:

1. Verslag Kascontrole Commissie
2. Goedkeuring Jaarrekening 2022 en decharge Kerkenraad
3. Aanbesteding Herinrichting Johanneskerk en uitvoerende werkzaamheden
4. Kerkdiensten tijdens de uitvoering.
5. Rondvraag

Arie van Leeuwen, scriba

Bij de diensten

Autodienst

26 maart: Jaap der Nederlanden 450952 of 06 19782205
2 april: Elly Kamermans 431494

Voorgangers de komende weken

26-03-2023: ds. Hans Breunese
02-04-2023: ds. Marie Hansen
06-04-2023 Witte Donderdag: ds. Lennart Heuvelman - Maaltijd van de Heer
07-04-2023 Goede vrijdag: ds. Evelyn Noltus
08-04-2023 Paaswake: ds. Lennart Heuvelman- Maaltijd van de Heer
09-04-2023 Pasen: ds. Lennart Heuvelman
16-04-2023: ds. Nienke van Andel

Agenda

Oecumenische verspers in de 40dagentijd

19:30 tot 20:00 uur in de St Andrieskerk

- 28 maart: ds. Hans Breunese

4 april: Inloopochtend in de Johanneskerk van 10:30 - 12:00 uur

Informatie

Bankrekeningen

Diaconie (graag datum en doel vermelden):

NL85 RABO 0373 7093 58

College van kerkrentmeesters Johanneskerk:

NL82 RABO 0373 7408 40

Website

Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl

Stuur uw berichten voor de website naar:

webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl

Nieuwsbrief

Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag voor donderdag 6 april 12.00 uur sturen naar e-mail: nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

Hans Neecke

Liturgie Johanneskerk

26 maart 2023 10:00 uur

*5e zondag van de 40 dagen
Judica*

<i>Voorganger:</i>	<i>ds.Hans Breunese</i>
<i>Organist</i>	<i>Jan Spoel</i>
<i>Ouderling van dienst:</i>	<i>Arie van Leeuwen</i>
<i>Diaken van dienst:</i>	<i>Gijs de Raad</i>
<i>Lector:</i>	<i>Marjolijne Oudshoorn</i>
<i>Beeld:</i>	<i>Truus Visser</i>
<i>Gastvrouw:</i>	<i>Geja Smit</i>
<i>Koster:</i>	<i>George Tempelaar</i>

*De klokken luiden– de kaarsen branden – orgelspel:
“Het lied van Ezechiël”(Lied 609 van Nico van den Hooven)*

De kaarsen branden

Welkom en afkondigingen

Moment van stilte

Drempelgebed

we gaan staan

Begroeting

v. De Heer zij met U

a. Zijn Geest in ons midden

Bemoediging



vr. On - ze hulp is in de Naam van de Heer
a. die he - mel en aar - de ge - maakt heeft,
m. die trou - we houdt tot in eeu - wig - heid
a. en 'niet laat va - ren het werk van zijn han - den.

we gaan zitten

Zingen

Psalm van de zondag: Psalm 43: 1,2,4

Kyrie

De gesproken gebedsintenties worden door de gemeente overgenomen met een gezongen Kyrië, lied 301k.

Rondom de Schriften

Gebed van de zondag

Aansteken van de kaars voor de kinderen:

lied 832 "Geroepen om op weg te gaan"

Lezing uit het Oude Testament: Ezechiël 37: 1 -14

Lied 610: 1, 2, allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5, 6 allen

Lezing uit het Evangelie: Johannes 11: 1-4 en 17-44

Lied 339a

Uitleg en Verkondiging

Geloofslied lied 818: 1,2

Gebeden en gaven

Dank- en voorbeden (met 3x acclamatie lied 368d)

stil gebed

Onze Vader (gezongen lied 369b)

Mededeling van de Diaconie

Inzameling van de gaven

Heenzending en Zegen

We gaan staan

Slotlied: lied 324: 1,2,3

Zegen

a: Amen (gezongen)

Orgelspel

“Christe, du Lamm Gottes” van J.S. Bach