



Derde verschijning van Jezus aan de discipelen (Johannes 21:1-17)  
*Duccio di Buoninsegna, ±1308*

## Nieuwsbrief van de Johanneskerk Leersum

21 april 2023

*externe versie*

---

## Bezinning



### **Focus**

Zo'n klein diertje en zo ijverig bezig met haar taak. In de tuin rondom het huis (en de kerk!!) gonst het op zonnige dagen van harde werkers.

De pracht van het samenspel van dieren en planten staat in schril contrast met alles wat er in de wereld gebeurt.

Door alle ontwikkelingen in de wereld komt het soms op me af: de lelijkheid van oorlogen, de ongelijke verdeling van goederen en geluk over de wereld en de onverzadigbare hebzucht van mensen op sterke posities.

Soms voel ik me zo machteloos als ik het wereldtoneel aanschouw.

Om scherp te blijven is het goed om af en toe de focus te verleggen. Naar bijvoorbeeld een klein insect in de achtertuin. 't Is maar een klein radertje in een veel groter geheel.

Toch is ze voor die ene plant en haar netwerk onmisbaar.

Zo in het leven te staan; geen zorgen maken over wat buiten mijn bereik ligt maar het goede doen in het gebied waar ik voor verandering kan zorgen.

In "Woord & Dienst" las ik de bovenstaande prachtige tekst van Lennart Aangeenbrug.

*Hanny van Schaik*

---

## Pastoraat

### **Inloopochtend Johanneskerk**

De maand mei is alweer in zicht.

Ook dan houden we een Inloopochtend en wel op dinsdag 2 mei van 10.30 uur tot 12.00 uur. Veel jongeren zijn dan op vakantie, maar er zijn altijd genoeg mensen over om mee koffie/thee te drinken. U mag uw logés ook meebrengen.

Vindt u het leuk om eens iets voor te lezen, breng het dan mee: we zijn benieuwd.

Wilt u vervoer hebben naar de kerk, neem dan even contact op met Corry Ruiten; tel. 06 5519 8149.

Namens de voorbereidingsgroep;

*Joke Stahlie-Verhei*

---

## Diaconaat

### **Collecten**

#### **23 april: Vluchtelingenhulp Utrechtse Heuvelrug**

*Een vluchteling is iemand die gegronde vrees heeft voor vervolging in zijn land op grond van ras, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep Vluchtelingenverdrag van Genève, 1951*

Jaarlijks zijn miljoenen mensen op de vlucht. De meesten van hen worden in hun eigen regio, door buurlanden opgevangen. Een deel van de vluchtelingen of asielzoekers komt naar Nederland, soms op eigen gelegenheid, maar ook op uitnodiging van de overheid. Van hen wordt een klein aantal gehuisvest in een van de dorpen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Stichting Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug heeft tot taak de vluchtelingen die thans een verblijfsstatus hebben gekregen te begeleiden bij de eerste stappen om een nieuw leven op te bouwen binnen onze samenleving.

Meer informatie staat op <https://www.vluchtelingenwerkgroeputrheuvelrug.nl/>

### **30 april: Stichting Exodus**

Exodus biedt opvang en begeleiding aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf. Ex-gedetineerden kunnen terecht in één van de Exodushuizen, bij de ambulante hulpverlening en bij een vrijwillig maatje. Gedetineerden bieden we steun met bezoek van vrijwilligers, vaderschapstraining en het mogelijk maken van het contact met de kinderen. Exodus is nodig omdat criminaliteit nooit alleen met straffen te bestrijden is. Terugval in criminaliteit na een gevangenisstraf is eerder regel dan uitzondering. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen gezond sociaal netwerk. Het risico om na detentie opnieuw in de criminaliteit te belanden is dan groot. Exodus wil deze vicieuze cirkel doorbreken. Gemotiveerde (ex-) gedetineerden krijgen daarom bij Exodus de kans definitief uit de criminaliteit te stappen en te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Exodus is een non-profit organisatie die met professionals en vrijwilligers werkt vanuit vijf regio's met ondersteuning van het verenigingsbureau. Help mee! Succesvolle terugkeer naar de samenleving lukt alleen als de samenleving zelf aan die terugkeer bij wil dragen.

Info: <https://www.exodus.nl/>

### **2e Collecte voor het 1e halfjaar 2023: Timon**

Timon, opgericht door de diaconieën uit de regio Utrechtse Heuvelrug, biedt al meer dan 30 jaar professionele hulp bij problemen met opgroeien en opvoeden. Daarnaast worden jongeren en jongvolwassenen verbonden met 'het gewone leven'. Timon biedt ook pleegzorg aan kinderen en jongeren tussen de 0 en 21 jaar. Vanuit een pleeggezin wordt, waar mogelijk, gewerkt aan terugkeer naar huis. Motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Timon telt ruim 200 vrijwilligers die goede buur, gastgezin of maatje zijn. De forse problematiek van de jongeren maakt dat goede toerusting en coaching van de vrijwilligers essentieel is. Vrijwilligers mogen absoluut geen verlengde arm van de hulpverlening zijn. Bijdragen van de diaconieën zijn bestemd voor toerusting en coaching van de vrijwilligers.

Het banknummer van onze diaconie (graag datum en doel vermelden):

NL85 RABO 0373 7093 58

### **Van de diaconie:**

We zijn weer blij met uw bijdragen voor de diverse diaconale collecten in de maand maart 2023

*Op zondag 5 maart* was de collecte voor KIA-voorjaarszending Palestina en bracht een bedrag van € 144,71 op.

*Op zondag 12 maart* werd gecollecteerd voor “Omzien naar gevangenen” (Exodus), de opbrengst was € 187,00

*Op zondag 19 maart* was de collecte voor het Missionair werk, we mochten € 133,85 ontvangen.

*Op zondag 26 maart* was de collecte voor KIA Bangladesh, we mochten € 94,50 ontvangen.

Verschillende collectes zullen nog wel wat hoger uitvallen, omdat er later nog wel wat bijdragen binnenkomen die achteraf nog voor de verschillende collecten zijn bedoeld.

Het nieuwe jaarproject Timon, waar de tweede collecte voor bestemd is, loopt goed. Tot begin april mochten we € 1795,00 ontvangen.

Alle gevers hartelijk dank!!

*Nico de Jong*

*Penningmeester Diaconie*

---

## Ontmoeten & Verdiepen

### **25 april Heilige stilte – lezing door Koos-Jan de Jager**

De herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland vanaf het begin doortrokken geweest van christelijke elementen. Nog steeds ademen die door in de ceremonies.

Koos-Jan de Jager, mede-auteur van het boek ‘Heilige Stilte’, zal in zijn lezing allereerst ingaan op het begrip ‘publieke religie’ en waarin dat verschilt van meer bekende termen als ‘verzuiling’. Vervolgens laat hij zien hoe die publieke vorm van religie in de Nederlandse geschiedenis van de dodenherdenkingen zichtbaar is. Daarvoor gebruikt hij enkele nationale (4 mei op De Dam), lokale en internationale (herinnering aan Indonesië-veteranen) voorbeelden om dat punt te illustreren. Uiteraard is er volop ruimte voor vragen en gesprek.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 25 april in de Koningshof, Doorn en begint om 20.00 uur. Entree € 6,- p.p.

Indien u niet de mogelijkheid heeft om live aanwezig te zijn, kunt u deze avond thuis via zoom meebeleven. Hiertoe dient u zich aan te melden via de volgende link: [Inschrijven Heilige Stilte](#)

## **26 april Gebruik en Ongebruik van het Wilhelmus**

Ons volkslied neemt een bijzondere plaats in tussen de andere nationale liederen, zowel wat betreft melodie als tekst. Sinds haar ontstaan eind 16de eeuw zijn talloze melodievarianten bekend. Een van de gevolgen daarvan is dat de laatste regel van bijvoorbeeld het 1ste couplet ('heb ik altijd geëerd') nog steeds ongemakkelijk zingt en allesbehalve fraai klinkt. We zullen zien dat het anders kan. En wie is toch de onbekende dichter van het fraai geconstrueerde geheel en wanneer komt welk couplet tot zijn recht? Gaat u met Jan Spoel mee op zoektocht naar WILLEM VAN NASSOV?

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 26 april in de Johanneskerk, van 15.00 – 16.00 uur.

Namens de commissie O&V,  
*Hilje Logtenberg van der Grient*

---

## Herinrichting van de Johanneskerk

De herinrichting van onze kerk begint al snel, op 1 mei start de aannemer met de werkzaamheden. Tijdens de verbouwing gaan de vieringen gelukkig gewoon door, de St. Andrieskerk en de Michaelkerk bieden ons onderdak.

Hieronder ziet u schema van de vieringen tijdens de periode dat de Johanneskerk wegens verbouwing is gesloten.

U wordt via de nieuwsbrief en de website op de hoogte gehouden van alle activiteiten en eventuele wijzigingen .

### Kerkdiensten mei – juni 2023

In de periode 1 mei – 26 juni zal de Johanneskerk (JHK) gesloten zijn i.v.m. de herinrichting. In die periode vinden we onderdak in St. Andrieskerk (AK) en de Michaëlkerk (MK). Inmiddels zijn ook de voorgangers bekend en er nog wel enkele bijzonderheden te regelen. Hieronder volgt een beperkt schema.

*De aanvangstijden zijn voor een deel om 10.00 uur (In de MK en twee in de AK), in de gezamenlijke diensten met de AK om 09.30 uur.*

7/5	AK 09.30 uur	
voorganger:	Marja van der Horst	Gezamenlijk dienst met de St. Andries
14/5	<b>MK 10.00 uur</b>	
voorganger:	ds. Pieter Goedendorp	Gezamenlijk dienst met de Michaëlkerk
21/5	AK 09.30 uur	
voorganger:	ds. Wim in 't Hout	Gezamenlijk dienst met de St. Andries
28/5	<b>AK 10.00 uur</b>	
voorganger:	ds. Evelyn Noltus	Pinksterviering door JHK met de cantorij
4/6	AK 09.30 uur	
voorganger	ds. Roel Bosch	Gezamenlijk dienst met de St. Andries
11/6	<b>MK 10.00 uur</b>	
voorganger	ds. Lennart Heuvelman	Gezamenlijk dienst met de Michaëlkerk
18/6	AK 09.30 uur	
voorganger	Marja van der Horst	Gezamenlijk dienst met de St. Andries
25/6	AK 10.00 uur	
voorganger:	ds. Peter Breure	Dienst door JHK (AK kerkt in Maarn)
2/7	10.00 uur	
Openluchtdienst verzorgd door MK		
9/7	<b>JHK 10.00 uur</b>	
voorganger:	ds. Evelyn Noltus	Eerste viering in de heringerichte JHK!
<i>Arie van Leeuwen, scriba</i>		

---

## Rondom de Johanneskerkgemeente

### **Meditatiekring**

Mediteren, is dat moeilijk? Hoe gaat dat dan? Kan ik dat wel?

Als eerste wil ik zeggen, er is geen goed of fout. Zelf mediteer ik vaak liggend in mijn bed, 's morgens wanneer ik wakker ben en mijn hoofd nog leeg is. Dat is een moment voor mij om me te openen voor dat wat er op me af komt. Soms komen er dan ingevingen, antwoorden op vragen waar ik al een tijdje mee worstelde. Soms is er alleen de stilte, die toch ook zo vol is. En soms voel ik alleen maar onrust en gekriebel aan mijn neus, vliegen mijn gedachten alle kanten op, en dat mag er ook zijn.

In de meditatiekring zitten we op stoelen, maar wanneer iemand de voorkeur geeft aan liggen op een matje, zou dat natuurlijk ook kunnen. Wanneer je voor het eerst gaat mediteren zal je merken dat je snel in je hoofd gaat zitten, helemaal niet erg en heel normaal zelfs. We zijn gewend de hele dag te denken. We staan als het ware de hele dag aan. Toch zijn we meer dan ons hoofd alleen en daarom begeleid ik de mensen in de meditatiekring door het lichaam heen naar een dieper bewustzijn. Zo komen we met onze aandacht wat meer in ons hele lijf te zitten. Dit klinkt misschien ingewikkeld, maar wanneer je dit een paar keer gedaan hebt zal je merken dat het helpt om wat langer in de stilte te zijn. Oefening baart kunst. Twijfel je nog? Kom vrijblijvend een keertje meedoen en ervaren hoe het voor jou is. Welkom! De koffie en thee staan klaar.

De nieuwe data voor de meditatiekring zijn:

Vrijdagochtend 28 april, 2 juni en 23 juni om 9.30 uur in de Johanneskerk. Achterzaal.

Wanneer de verbouwing in juni nog niet klaar is, zijn jullie welkom op de Oude Kolk 5.

*Hartelijke groet, Sylvia van Eck*



## **Vrijwilligers woon- en zorgcentrum NieuwVogelesang**

Ligt jouw hart in de zorg en wil jij écht met voldoende tijd en persoonlijke aandacht zorgen? In Nieuw Vogelesang willen wij dit mogelijk maken. Elke dag gaan wij ons inzetten voor mensen met dementie en somatische hulpvragen. Dit willen wij doen met een warm toegewijd team, om het leven van onze bewoners zo optimaal mogelijk te maken. Wil jij als vrijwilliger voor een kleinschalige woonvorm iets betekenen voor senioren? Dan verwelkomen wij jou graag!

Aanvullend zoeken wij momenteel vrijwilligers die mee willen helpen bij het ontbijt en de lunch. U kunt hiervoor contact opnemen met Edith Aartsen,0648501333

Tevens ieder woensdag van 10.30 tot 11.30 open huis ! Wees welkom, de koffie en thee staan klaar !

Hopelijk tot ziens!

## **Bij de diensten**

### **Autodienst**

23 april:	Derk Bretveld	456703
30 april:	Ruud Kolenbrander	453167

### **Voorgangers de komende weken**

23-04-2023: ds. Nico van Tellingen

30-04-2023: ds. Lennart Heuvelman

zie verder Herinrichting - overzicht kerkdiensten mei - juni 2023

---

## Informatie

### Bankrekeningen

**Diaconie (graag datum en doel vermelden):**

NL85 RABO 0373 7093 58

**College van kerkrentmeesters Johanneskerk:**

NL82 RABO 0373 7408 40

### Website

Volg de actualiteit: [www.johanneskerkleersum.nl](http://www.johanneskerkleersum.nl)

Stuur uw berichten voor de website naar:

[webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl](mailto:webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl)

### Nieuwsbrief

Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag voor donderdag 4 mei 12.00 uur sturen naar e-mail: [nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl](mailto:nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl)

*Hans Neecke*

---

## Liturgie

De liturgieën voor de vieringen rond Pasen vindt u op:

[www.johanneskerkleersum.nl/liturgie](http://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie)

# *Liturgie Johanneskerk*

*Zondag 23 april 2023*

<i>Voorganger:</i>	<i>ds. Nico van Tellingen</i>
<i>Organist</i>	<i>Ton Blom</i>
<i>Ouderling van dienst:</i>	<i>Carla Spijk</i>
<i>Diaken van dienst:</i>	<i>Jan Keuter</i>
<i>Lector:</i>	<i>Marjolijne Oudshoorn</i>
<i>Koster:</i>	<i>Hans Stijn</i>
<i>Beeld:</i>	<i>Truus Visser</i>
<i>Gastheer:</i>	<i>Teun Monster</i>
<i>Autodienst:</i>	<i>Derk Bretveld 0343-456703</i>

*De klokken luiden– de kaarsen branden – orgelspel:*

*Welkom en afkondigingen*

*Moment van stilte*

*Drempelgebed*

*we gaan staan*

*Begroeting*

v. De Heer zij met U

**a. Zijn Geest in ons midden**

*Bemoediging*

vr. On-ze hulp is in de Naam van de Heer  
 a. die he-mel en aar-de ge-maakt heeft,  
 m. die trou-we houdt tot in eeu-wig-heid  
 a. en niet laat va-ren het werk van zijn han-den.

*we gaan zitten*

*Intochtslied 287:1,2 en 5 Rond het licht dat leven doet*

*Smeekebed*

*Zingen: 654: 1,4 en 6 Zing nu de Heer, stem allen in*

*Gebed van de Zondag*

*Schriftlezing: Jesaja 43: 8 – 12*

*Lied: 87 Op Sions berg*

*Evangelielezing: Johannes 21: 1 - 17*

*Lied 644: Terwijl wij Hem bewenen*

*Uitleg en verkondiging*

*Zingen: Lied 836 : 2,4 en 5 Geef dat uw roepstem wordt gehoord (oude melodie)*

*Dankzegging en Voorbeden*

*Heenzending en Zegen*

*Slotlied: 1014 Geef vrede door van hand tot hand*

*Zegen*

*a: Amen (gezongen)*