



Hemelvaart

Nieuwsbrief van de Johanneskerk Leersum

19 mei 2023

(externe versie)

Bezinning

HUUB OOSTERHUIS (een persoonlijk in memoriam)

Op 1e Paasdag j.l. overleed theoloog, priester, dichter en bijbelvertaler Huub Oosterhuis. Wie meegekeken en geluisterd heeft naar zijn “uitvaart en afscheids-viering” op 15 april beseft dat de invloed van de teksten van zijn honderden liturgische liederen nauwelijks kan worden overschat. De uitspraak: *Met zijn beeldtaal raakte hij aan iets van het bijbels geloofsmysterie dat niet te vatten is* vat al zijn werk eigenlijk wel samen in één zin. Wat zal een mens nog toevoegen aan deze woorden?



Toch maak ik u hier deelgenoot van een persoonlijke impressie:

Mijn eerste 'overrompelende' kennismaking met zijn teksten begin jaren '70 waren de drie bundels *'Bid om vrede'*, *'Zien / soms even'* en *'Dan zal ik leven'* én door het bijwonen van een viering in de Amstelkerk, waar de Studentenekklesia toen onderdak had gevonden. Voor mij kwamen hier gebedsteksten en bijbelpassages tot leven. Zijn beeldtaal sloot zowel aan bij de religieuze, mythische wereld van de bijbelse literatuur als bij de taal van de wereld en cultuur van die tijd. Gecombineerd met mijn studie aan de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam en de daar beoefende bijbelexegese van *de Amsterdamse School*, zorgden zijn teksten ervoor dat ik in die jaren bij en in de kerk bleef, ook al was het op afstand en 'zwervend'.

Zijn proza-bundel *Mensen voor dag en dauw* -over het leven van o.a. Marx, Kafka, Pablo Neruda EN Jezus van Nazareth- over 'de mens die wij zijn' en het 'messiaanse toekomstvisioen' was voor mij een evangelisch geïnspireerde,

politieke proclamatie van 'deze wereld, maar dan anders'. Of zoals Oosterhuis het verwoordt in één van zijn tafelliederen: '*Een nieuwe wereld waar brood en recht EN waardigheid en liefde is voor al wat leeft*'.

Later luisterde ik naar zijn vele liederen (door hem zelf 'liedjes' genoemd) via de cd-uitgaven van de 'Stichting Leerhuis en Liturgie'. Door het zelf *zingen* van Oosterhuis' teksten beseftte ik pas helemaal wat zijn hertalingen van bijbelse teksten en het messiaans visioen echt met een mens doen. Zijn *Verzameld Liedboek* met (bijna) al zijn liturgische gezangen gaat een leven lang mee.

De cd-titel *Laat mij maar zingen* met honderd Oosterhuis-teksten, op muziek gezet door Bernard Huijbers, Tom Löwenthal en Antoine Oomen geeft precies aan wat zijn gezongen teksten in de liturgie kunnen bewerkstelligen. Veel mensen kunnen in zijn liederen, in die geloofstaal, 'wonen'. Het is ook mijn 'geloofshuis' geworden door de stem die binnen en buiten de kerk 'tot mijn geweten spreekt'!

En wie dan toch liever wil *lezen* wat Oosterhuis over bijbel, geloof en God kwijt wil, raad ik aan bijvoorbeeld te lezen in zijn '*Wat heet God?*' (1988) of in zijn kleinood '*Boek van mijn leven*' (2000), een klein monument. Daar staat eigenlijk alles in wat hem in al die jaren heeft bewogen.

De laatste gesprekken over de bronnen van zijn liedjes en gedichten voerde Oosterhuis met ds. Ad van Nieuwpoort. Ze waren nog lang niet uitgesproken toen Oosterhuis op Paaszondag stierf. Onder de titel *Uittocht* zijn die laatste gesprekken nu al uitgegeven bij Prometheus.

Huub Oosterhuis is niet dood. Wij zullen hem blijven zingen: 'de dode zal leven!'

NB. Wie de streaming van zijn 'uitvaart en afscheid' heeft gemist raad ik aan die nog eens mee te beleven via *YouTube (uitvaart en afscheid Huub Oosterhuis 15 april)*

Epko Smit

Diaconaat

Collectes

21 mei 2023: PKN Missionair werk

Kinderen en ouders samen op zoek naar zingeving.

Pioniersplekken – nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de Protestantse kerk – zoeken aansluiting bij de leefwereld van de bezoekers door het Evangelie te delen op een manier die bij hen past.

Bij pioniersplek 'Zin op school' in Waalwijk gaan kinderen op de basisschool én hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei levensvragen aan de orde. De PKN ondersteunt het werk van deze nieuwe kerkplekken.

28 mei 2023: Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap lezen tienduizenden kinderen tóch Bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een feest van hoop!

Het collectedoel van de 2^e collecte blijft tot en met augustus 2023 bestemd voor Timon.

Tijdens de dienst van **28 mei** wordt tevens de **Maaltijd van de Heer** gevierd. Deze viering vindt lopend plaats. Vriendelijk verzoek aan diegenen die slecht ter been zijn om vooraan plaats te nemen, zodat zij eenvoudiger bediend kunnen worden.

Voedselbank Utrechtse Heuvelrug heeft het laatste jaar weer veel meer klanten. En sommige producten krijgen we niet of nauwelijks. Toch willen wij een zo'n gevarieerd mogelijk pakket samenstellen. Van giften kopen we wekelijks gezonde producten bij.

Wij zijn daarom heel dankbaar voor alle steun die wij krijgen.

Wij mochten van uw kerk weer een prachtig bedrag van € 1.000,- ontvangen.

Van deze bijdrage kopen we kaas, melk en vlees.
Wij zijn er blij mee en namens onze klanten heel erg bedankt.

Bestuur Voedselbank Utrechtse Heuvelrug

Matrassen voor Kenia

Wij zijn inzamelingsacties aan het organiseren voor het kindertehuis van onze zoon John. Hij is geboren in Kenia en woont vanaf zijn 3^e jaar in Leersum. Deze zomer gaan we voor de tweede keer terug naar zijn land. We gaan bij zijn kindertehuis kijken. We hebben contact met het tehuis. Ze geven aan dat ze op dit moment best veel nodig hebben.

John heeft onderstaand bericht zelf geschreven hierover.

Zelf werk ik voor een christelijke basisschool in Driebergen-Rijsenburg (stichting de Oorsprong) en daar zal ook een actie plaatsvinden.

Op de website van het tehuis kunt u verdere informatie vinden. John zat in het tehuis in Bukura. www.Rehemahome.org.

Groeten, Birgit Woordes (06 33606437)

Hoi Ik ben John en ik ben 13 jaar.

Ik woon vanaf mijn derde jaar in Leersum.

Ik ben geboren in Kenia. Dit jaar ga ik op bezoek bij het kindertehuis waar ik de eerste twee en een half jaar van mijn leven heb gewoond.

Het is een fijn tehuis maar er is weinig.

Ze hebben geen vervoer op het moment en de matrassen van de kinderen zijn oud en versleten.

Ik hoop geld in te zamelen om nieuwe matrassen voor het tehuis te kunnen kopen.

Elke donatie helpt! Bedankt alvast!

Groeten John Woordes

De diaconie heeft voor dit mooie doel 500,-- overgemaakt.

Mocht u zelf dit project ook willen steunen , dan kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening: NL50 ABNA 0508 1199 01 t.n.v. B.Y. Visser.

Ontmoeten & Verdiepen

22 mei Interview met Arend Jan Boekestijn en Pieter Hoekstra

Onder leiding van Teun Monster voeren Arend Jan Boekestijn en Pieter Hoekstra met elkaar een (vraag)gesprek over ons jaarthema 'Geloofwaardig'. Hoe geloofwaardig zijn de media, de politiek en de kerk? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Welke vragen roept het thema bij hen op, en op welke wijze speelt dit een rol in hun dagelijkse praktijk.

Arend Jan Boekestijn is historicus, voormalig lid van de Tweede Kamer, radio- en podcastmaker en spreker/dagvoorzitter. Pieter Hoekstra is theoloog en psycholoog, ambulante predikant en directeur/bestuurder van het Nederlands Instituut voor Logotherapie en Existentiële Analyse (NILEA).

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 22 mei in de Koningshof, Doorn en begint om 20.00 uur, (**dus niet 24 mei zoals in het boekje staat**).

Entree € 6,- p.p.

1 juni Symposium Slavernij, doorwerking en bevrijding

In dit symposium op 1 juni gaat het over de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van kerken in de slavernij. Waren zij een verlengstuk van de koloniale overheid? Hoe verhielden kerken zich vanuit hun geloofsopvatting en bronnen tot het systeem van slavernij? Hoe werkt het slavernijverleden tot op de dag van vandaag door in de geloofsgemeenschappen die uit die geschiedenis zijn voortgekomen? Hoe kunnen kerken in Nederland bijdragen aan reparatie en herstel van verhoudingen? Hoe kunnen we ons bevrijden van de last van het verleden?

Datum: 1 juni 2023 van 14:00 – 18:30 uur

Locatie: Domkerk

Adres: Achter de Dom 1, Utrecht

Meer informatie en aanmelding op de [website van de PThU](#)

*Namens de commissie O&V,
Hilje Logtenberg van der Grient*

Kerkenraad

Ledenadministratie

mutaties t/m 17 mei 2023

Nieuw mailadres derk.bretveld@hetnet.nl

Overleden 8 mei j.l. Dhr. B. Bouw, Honingraat 29

Herinrichting van de Johanneskerk

Maandag 1 mei is het karwei begonnen!



foto's Hans Neecke



Meer indrukken kunt u vinden in het **fotoboek** van de verbouwing; zie de website johanneskerkleersum.nl .

Bij de diensten

Kerkdienstgemist kerkTV

Tijdens de verbouwing gaat de uitzending van de vieringen gewoon door. *Voor u als kijker/luisteraar verandert er niets*, u stemt af op **kerkdienstgemist Johanneskerk** en u kunt de komende twee maanden de vieringen in de Sint Andrieskerk meevieren.

De Michaelkerk maakt gebruik van een andere “uitzender” van de diensten, kerkomroep.nl. Voor de gezamenlijke vieringen in de Michaelkerk op 14 mei en op 16 juni moet u daarom op het Kerkomroepkanaal van de Michaelkerk afstemmen, klik hiervoor **hier**.

Heeft u vragen of hulp nodig: Neem contact op met Sjaak Rodenburg of Hans Neecke.

Autodienst

21 mei Andrieskerk:	Sjaak Rodenburg	454002 of 06 53894600
28 mei Andrieskerk:	Derk Bretveld	456703

Vieringen tijdens de herinrichting

Voorgangers de komende weken

21/5 Sint Andrieskerk 09.30 uur voorganger: ds. Wim in 't Hout	Gezamenlijk dienst met de St. Andries
28/5 Sint Andrieskerk 10.00 uur voorganger: ds. Evelyn Noltus	Pinksterviering door JHK met de cantorij
4/6 Sint Andrieskerk 09.30 uur voorganger ds. Roel Bosch	Gezamenlijk dienst met de St. Andries
11/6 Michaelkerk 10.00 uur voorganger ds. Lennart Heuvelman	Gezamenlijk dienst met de Michaëlkerk
18/6 Sint Andrieskerk 09.30 uur voorganger Marja van der Horst	Gezamenlijk dienst met de St. Andries
25/6 Sint Andrieskerk 10.00 uur voorganger: ds. Peter Breure	Dienst door Johanneskerk
2/7 Openluchtdienst: 10.00 uur	Verzorgd door de Michaelkerk
9/7 Johanneskerk 10.00 uur voorganger: ds. Evelyn Noltus	Eerste viering in de heringerichte Johanneskerk

Informatie

Bankrekeningen:

Diaconie (graag datum en doel vermelden):

NL85 RABO 0373 7093 58

College van kerkrentmeesters Johanneskerk:

NL82 RABO 0373 7408 40

Website:

Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl

Stuur uw berichten voor de website naar:

webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl

Bericht van de redactie

Per 1 juni komt Teus Stahlie de redactie van de Johanneskerknieuwsbrief versterken.

Samen kunnen we de taken voor het samenstellen van de Nieuwsbrief verdelen. We doen dat om beurten. Vanaf 1 juni is Teus verantwoordelijk voor de samenstelling en per 1 augustus neemt Hans dit over. Dit wisselt zo om de twee maanden.

Voor u lezers verandert er weinig en voor hen die kopij leveren ook niet mits de kopij naar het bekende adres nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl wordt gestuurd.

Teus Stahlie en Hans Neecke

Liturgie

Ga voor de liturgie naar <https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie>