



Johannes 4:1-14 - Jezus en de Samaritaanse bij de waterput
Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna

Nieuwsbrief van de Johanneskerk Leersum

10 maart 2023

externe versie

Bezinning



Heilige Natuur?

Bij de VU wordt de Maand van de Heilige Natuur gevierd. In bijeenkomsten en lezingen wordt onderzocht op welke manier de theologie en religiewetenschappen een bijdrage kunnen leveren aan de radicale herpositionering van de relatie tussen mens en natuur.

Heilig

In het Hebreeuws is het woord 'heilig' 'kadosj' en betekent apart gezet voor een bepaald doel. Niets is uit zichzelf heilig, alleen de Ene, God zelf. Alle andere dingen – mensen, dieren, planten – kunnen geheiligd worden. Zoals de Sabbat heilig is omdat die, met een speciaal doel, apart gezet is van alle andere dagen.

Natuur

In het dagblad Trouw staan een aantal interviews waarin mensen uit allerlei spirituele tradities vertellen over hun manier om de verbinding met de natuur te versterken:

“op blote voeten herken je pas dat de aarde je thuis is”,

“zingen bij een rivier voelt alsof het water terugpraat”,

“zitten/rusten in een klimboom: nergens ben je afhankelijker van de natuur”.

Heilige Natuur?

Ds. Sam Janse reageert in het Nederlands Dagblad van 3 maart als volgt:
“En toch is de natuur niet heilig volgens de Bijbel. Zo werd het wel gezegd in de religie van Israëls burenen. Daar verflauwt de grens tussen Schepper en schepsel, tussen God en natuur. De godheid staat niet boven de natuurlijke verschijnselen, hij of zij zit erin. Daar heb je de Heilige Eik. Ik schrijf het nu met hoofdletters, want als de Schepper geen tegenover meer van deze werkelijkheid is, moeten we die grote letters toch ergens kwijt. Dus: maand van ‘de Heilige Natuur’. Daar hebben Israëls profeten zich tegen afgezet: houd Schepper en schepsel uit elkaar. Hier is de inzet van het christelijk geloof in het geding: ‘Ik geloof in God, de Schepper’“

In het gedicht ‘Broze aarde: Een mis voor het universum’ van de Zuid-Afrikaanse dichter Antjie Krog staat de zorg voor de Aarde centraal. Uit dit lange gedicht, geschreven in de vorm van een mis, het volgende fragment uit Lux aeterna (eeuwig durend licht):

*Onze Broze Aarde die zich onder het universum uitstrekt,
laat Uw Bestaan ons heilig worden,
laat ons U zien als een koninkrijk,
laat ons goed voor U zorgen,
voor Uw oppervlak
als ook voor Uw diepten.
U geeft ons elke dag
ons dagelijks licht, getemperd water, fotosynthese en brood
maar onze vervuiling kunt u niet vergeven,
ook niet hoe we elkaar mishandelen en vernietigen;
leid ons in de verzoeking om U boven alles lief te hebben
U te verlossen van alle etterende ontering.
Want U behoort dit punt in het heelal
en zijn kracht, zijn overvloed en zijn heerlijk evenwicht tot
in de oneindigheid.*

Uit: Antjie Krog. Broze aarde: Een mis voor het universum, Lux Externa.

Ward Logtenberg

Meditatiekring

De meditatiekring is weer gestart. Het was fijn om met elkaar te kunnen mediteren. Het zou leuk zijn als er nog meer mensen zich willen aansluiten. Voel je welkom om eens mee te komen doen. Ook jonge mensen zijn welkom!

Aanmelden mag, maar je mag ook zo binnen komen wandelen.

De volgende bijeenkomsten zijn.

Vrijdag 24 maart om 9.30 uur in de Johanneskerk

Vrijdag 7 april om 9.30 uur in de Johanneskerk

We proberen om de drie weken af te spreken, maar soms lukt dat niet helemaal.

Sylvia van Eck *tel. 0343-454289*

Diaconaat

Collecten

12 maart: 40 dagen collecte Kerk in Actie (binnenlands diaconaat)

Omzien naar gevangenen

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

19 maart: 40 dagen collecte Protestantse kerk (Missionair werk)

Ontdekken in de kliederkerk

Samen met kinderen en volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerkzijn waarin jong en oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

2e Collecte voor het 1e halfjaar 2023: Timon

Timon, opgericht door de diaconieën uit de regio Utrechtse Heuvelrug, biedt al meer dan 30 jaar professionele hulp bij problemen met opgroeien en opvoeden. Daarnaast worden jongeren en jongvolwassenen verbonden met 'het gewone leven'. Timon biedt ook pleegzorg aan kinderen en jongeren tussen de 0 en 21 jaar. Vanuit een pleeggezin wordt, waar mogelijk, gewerkt aan terugkeer naar huis. Motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Timon telt ruim 200 vrijwilligers die goede buur, gastgezin of maatje zijn. De forse problematiek van de jongeren maakt dat goede toerusting en coaching van de vrijwilligers essentieel is. Vrijwilligers mogen absoluut geen verlengde arm van de hulpverlening zijn. Bijdragen van de diaconieën zijn bestemd voor toerusting en coaching van de vrijwilligers.

Het banknummer van onze diaconie (graag datum en doel vermelden):

NL85 RABO 0373 7093 58

Vanuit het verjaardagteam.

Zoals u gewend bent ontvangt u van Heidi Kiel of Truus Visser een prachtige verjaardagskaart ieder jaar.

Wist u dat deze kaarten gemaakt worden met veel liefde en aandacht door Ina Pijper? Ze vindt het fijn als u even laat weten dat u zo'n zelfgemaakte kaart waardeert.

Zondag 26 februari hebben we weer spontaan Lex en Emmy met hun 60 jarig huwelijk toe gezongen : altijd leuk maar soms vraag ik me af of we "Lang zullen ze leven" kunnen afwisselen met Dank u voor deze nieuwe morgen... Reden:

velen van ons hebben al een lang leven.....

Laat u mij eens weten wat u hiervan vindt?

Truus Visser-Spoelstra

Ontmoeten & Verdiepen

Oecumenische vespers

In de 40dagentijd, onze weg naar Pasen, komen we op vijf dinsdagen in de St. Andrieskerk samen voor een moment van bezinning, stilte en gebed. De vespers zijn georganiseerd door de Johanneskerk gemeente en de Geloofsgemeenschap St. Andries en worden gehouden op dinsdag 28 februari en op 7, 14, 21 en 28 maart van 19.30 - 20.00 uur.

De voorganger op 14 maart is ds. Arend Altena. De voorganger op 21 maart is Wies Sarot.

We nodigen u en jou van harte uit om gebruik te maken van deze momenten van bezinning, verstillig en gebed.



14 maart Wat doen dromen met ons

Niet altijd krijgen dromen in ons leven de aandacht die ze verdienen. Waar in de Bijbel dromen en visioenen volop betekenis hebben, geven wij deze activiteit in ons leven vaak weinig aandacht. Ervaren wij dromen als bedrog, of verbergen ze, ook voor ons, diepere betekenissen?

Op deze avond zien we iets van de betekenis van Bijbelse dromen, maar ook hoe we met onze eigen dromen mogen omgaan. Want dromen onderkennen is ook een stap om onszelf beter te leren kennen. Deze avond wordt verzorgd door Annie en Nico van Tellingen.

Nico van Tellingen, emeritus predikant uit Rhenen, zal een inleiding houden over Bijbelse dromen. Annie van Tellingen-de Vos is psychosociaal therapeut in o.a. verlies- en rouwverwerking en droomwerk. Zij laat ons zien hoe we onze dromen kunnen leren duiden.

De bijeenkomst op dinsdag 14 maart vindt plaats in de Johanneskerk en begint om 20.15 uur. U kunt dus én de vesper bijwonen én naar deze activiteit gaan. Entree € 5,- p.p.



18 maart NederlandSchoon

Doe mee met de Landelijke Opschoondag. Al enkele jaren doen we aan deze actie mee en verwijderen we het zwerfafval in het gedeelte vanaf de rotonde bij de Broekhuizerlaan tot aan de bushalte Hoogstraat. We verzamelen zaterdag 18 maart om 10.00 uur bij de muziektent op het Kerkplein.

Uitnodiging

In de vastentijd, vanaf 22 februari, gaat Alain Verheij weer een veertig dagen durende mailserie beginnen. Schrijf je [hier](#) in en je krijgt elke ochtend een mailtje. Met Pasen stopt de mailserie weer vanzelf.

*Namens de commissie O&V,
Hilje Logtenberg van der Grient*

Rondom de Johanneskerkgemeente

Gemeenteberaad

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor het Gemeente Beraad op zondag 26 maart a.s. na afloop van de dienst.

De agenda is:

1. Verslag Kascontrole Commissie
2. Goedkeuring Jaarrekening 2022 en decharge Kerkenraad
3. Aanbesteding Herinrichting Johanneskerk en uitvoerende werkzaamheden
4. Kerkdiensten tijdens de uitvoering.
5. Rondvraag

Arie van Leeuwen, scriba

Albe en stola's voor Joke Stahlie

Op verzoek van het moderamen en de commissie Eredienst zal Joke Stahlie in het vervolg een albe gaan dragen met de bijpassende lectoren-stola. De albe is dezelfde als onze predikant Evelyn Noltus draagt, dus een witte 'toga'. De stola's zijn niet gelijk aan die van een predikant, maar zoals die door lectoren o.a. in de rooms-katholieke kerk gedragen worden.

Hieronder ziet u een afbeelding:



Wij stellen het als kerk op prijs als regelmatige voorgangers bij ons passende liturgische kleding dragen en Joke is bij ons een gewaardeerde voorgangster. De albe (Latijns voor wit) is ontleend aan het aloude witte doopgewaad. Dit was de vroegchristelijke liturgische kleding voor iedereen die een rol had in de liturgie. Denk daarbij ook aan de joodse gebedsmantel. De zwarte toga is ontleend aan de toga voor geleerden, die geworden is tot ambtsgewaad dat b.v. ook door rechters

en advocaten gedragen wordt. Predikanten na de reformatie droegen als academici de zwarte toga die ze als voorganger bleven dragen. Deze benadrukt de rol van leraar.

Arend Altena, voorzitter kerkenraad

Op Weg naar Pasen 2023

Is de titel van het boekje dat de kerkenraad u ter inspiratie en begeleiding voor de Stille Week en Pasen aanbiedt.

Het thema is: *“De avond komt met droefheid, met vreugde de nieuwe dag”*

U kunt extra boekjes bestellen door een berichtje te sturen naar info@neecke.eu of de telefoon te pakken en 0343 454396 te bellen.

De kosten bedragen €3,50 per boekje. De kosten zijn deze keer hoger in verband met de explosief gestegen papierprijs.

Namens de samenstellers,

Hans Neecke

Bij de diensten

Autodienst

12 maart: Sjaak Rodenburg 0343-454002 of 06 53894600
19 maart: Derk Bretveld 0343-456703

Voorgangers de komende weken

12-03-2023: ds. Evelyn Noltus
19-03-2023: ds. Lennart Heuvelman
26-03-2023: ds. Hans Breunese
02-04-2023: ds. Marie Hansen
06-04-2023 Witte Donderdag: ds. Lennart Heuvelman - Maaltijd van de Heer
07-04-2023 Goede vrijdag: ds. Evelyn Noltus
08-04-2023 Paaswake: ds. Lennart Heuvelman- Maaltijd van de Heer
09-04-2023 Pasen: ds. Evelyn Noltus

Agenda

Oecumenische verspers in de 40dagentijd

19:30 tot 20:00 uur in de St Andrieskerk

- 28 februari: Marcel Sarot, Diaken
- 7 maart: Joke Stahlie
- 14 maart: ds. Arend Altena
- 21 maart: Wies Sarot, pastoraal werker
- 28 maart: ds. Hans Breunese

Informatie

Bankrekeningen

Diaconie (graag datum en doel vermelden):

NL85 RABO 0373 7093 58

College van kerkrentmeesters Johanneskerk:

NL82 RABO 0373 7408 40

Website

Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl

Stuur uw berichten voor de website naar:

webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl

Nieuwsbrief

Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag voor donderdag 23 maart 12.00 uur sturen naar e-mail: nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

Hans Neecke

Liturgie Johanneskerk - 12 maart 2023 10:00 uur
3e zondag van de veertigdagentijd
Zondag Oculi

Voorganger: ds. Evelyn Noltus
Organist: Ton Blom
Ambtsdragers: Carla Spijk en Lieneke Overweel
Kindernevendienst: Sylvia Kluvers
Afkondigingen en lector: Teun Monster
Schermdienst: George Tempelaar
Koster: Jan Keuter
Gastheer: Ruud Kolenbrander

De klokken luiden– de kaarsen branden – orgelspel:
O Heer, mijn God, Gij koning van

Welkom en afkondigingen

Moment van stilte

Drempelgebed

we gaan staan

Begroeting

v. De Heer zij met U

a. Zijn Geest in ons midden

Bemoediging

vr. On - ze hulp is in de Naam van de Heer

a. die he - mel en aar - de ge - maakt heeft,

m. die trou - we houdt tot in eeu - wig - heid

a. en 'niet laat va - ren het werk van zijn han - den.

we gaan zitten

Eerste psalm:

lied 25a *Mijn ogen zijn gevestigd*

Gebed om ontferming,

Afgesloten door zingen: lied 299 e (alleen het Kyrie) *Heer, ontferm u*

Met de kinderen

Zingen: lied 809 (1x orgel, 2 zingen) *Blijf niet staren op wat vroeger was*

Gebed van de zondag, afgesloten met zingen: lied 327 *Hierheen, dorstigen*

Lezing Oude Testament: Exodus 17: 1-7 (vertaling Pieter Oussoren)

Antwoordpsalm: ps. 95: 1, 3, 4 *Steek nu voor God de loftrumpet*

Evangelielezing: Johannes 4: 1 t/m 14

Zingen: lied 335 (2x) *Hoor het woord*

Uitleg en verkondiging

Stilte

Luisterlied: Waterpsalm t. Michaël Steehouder, m. Chris van Bruggen

Een boom geplant aan water,
wortels in de bron van leven.

Jij laat mij rusten
aan beken vol helder water.

Zoals een hert reikhalst
naar stromend water, zo ik naar jou.

Zoals een dorstig land
bevloed moet met water en vruchtbaar wordt.

Door vuur en water
ben ik gegaan naar land van belofte.

Rotsen veranderen
in levende bronnen, stenen in water.

Jou zegenen hemel en regen,
mensen, zeeën, water en water.

De kinderen komen terug

Voorbeden, met gezongen: Lied 25 b, refrein *Houd mij in leven*
Gezamenlijk gebeden: Onze Vader

Inzameling van gaven

Slotlied: lied 605 *De toekomst is al gaande*

Zegen, beantwoord met : amen, amen, amen.