

# Liturgie voor de Goede Vrijdag op 29 maart 2024

in de Johanneskerk te Leersum



Detail uit de statie: De kruisiging

Kruiswegstaties: Aad de Haas, Wahlwiller  
Teksten: Andries Govaart/Hans Breunese  
Muziek: Karl Jenkins: Gedeelte uit het Kyrie van  
"The armed man, a Mass for Peace"

Voorganger: ds. Hans Breunese  
Lector: Teun Monster  
Organist: Ton Blom  
Ambtsdragers: Henk Steenwijk, Jan Keuter

*Vóór de dienst is het stil in de kerk*

Opening, welkom

Gebed

Zingen: **Al wat een mens te kennen zoekt** lied 848: 1, 2, 3, 4

Lied 848:1



1 Al wat een mens te ken-nen zoekt  
aan waar-heid en aan zin:  
het ligt ver-huld in uw ge-heim  
dat eind is en be - gin.

Componist Scottish Psalter 1634, Dichter Henk Jongerius

- 2 Geen mensenoog heeft dat gezien,  
geen oor heeft het gehoord;  
het wordt ternauwernood vermoed  
en aarzelend verwoord.
- 3 De mens die naar uw wijsheid zoekt,  
van harte, met verstand –  
doet Gij uw wereld ondergaan  
als maaksel van uw hand.
- 4 Als wij uw sporen bijster zijn,  
Heer, geef ons denken moed;  
leer ons te luisteren naar de Geest  
die doven horen doet.



- 4 Die vol was van genade  
is onze weg gegaan.  
het spoor van onze daden  
klaagt ons niet langer aan.

## **2. Jezus valt voor de eerste keer**

Jesaja 53: 1- 7

Meditatie

Gebed

Meditatief orgelspel

## **3. Jezus valt voor de tweede keer**

Psalm 22: 7 – 16

Meditatie

Zingen: **Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij** Psalm 22: 1, 3

1 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij  
 en blijft zo ver, ter-wijl ik tot U schrei,  
 en redt mij niet, maar gaat aan mij voor-bij?  
 Hoe blijft Gij zwijgen?  
 Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stij-gen  
 bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,  
 maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten  
 in klacht op klacht.

Componist Genève 1542/Lyon 1547, Dichter Muus Jacobse

- 3 Maar ik, mijn God, lig machteloos terneer.  
 Ik word vertrapt, ik heb geen leven meer.  
 Meesmuilend gaan zij tegen mij tekeer,  
 al die mij smaden.  
 Zij raden mij, terwijl zij mij verraden:  
 Zoek het bij God, geef Hem uw leed te dragen,  
 Hij zal u redden naar zijn welbehagen',  
 zo klinkt hun spot.

Gebed

## 4. Jezus ontmoet de huilende vrouwen

Lucas 23: 26-31

Meditatie

Zingen: **Geef vrede Heer geef vrede**

lied 1010: 1, 2, 3

Lied 1010:1

1 Geef vre-de, Heer, geef vre - de,  
de we-reld wil slechts strijd.  
Al wordt het recht be - le - den,  
de sterk-ste wint het pleit.  
Het on-recht heerst op aar - de,  
de leu-gen tri-om-feert,  
ont-luis-tert el - ke waar-de,  
o red ons, ster-ke Heer.

Componist Antwerpen 1539 – 'Ik wil mij gaan vertroosten', Dichter Jan Nooter

2 Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de aarde wacht zo lang,  
er wordt zo veel geleden,  
de mensen zijn zo bang,  
de toekomst is zo duister  
en ons geloof zo klein;  
o Jezus Christus, luister  
en laat ons niet alleen!

3 Geef vrede, Heer, geef vrede,  
Gij die de vrede zijt,  
die voor ons hebt geleden,  
gestreden onze strijd,  
opdat wij zouden leven  
bevrijd van angst en pijn,  
de mensen blijdschap geven  
en vredestichters zijn.

## **5. Jezus valt voor de derde keer**

Psalm 22: 17-22

Meditatie

Gebed

## **6. De kruisiging**

Johannes 19: 17-22

Meditatie

Muziek: Karl Jenkins; Gedeelte uit het Kyrie van de  
‘The armed man, a Mass for Peace’.

## **7. Jezus sterft aan het kruis**

Johannes 19: 28-30

De Paaskaars wordt gedoofd

Stilte

## **8. Jezus wordt van het kruis afgenomen**

Johannes 19: 38-40

Meditatie

Gedicht

*Nooit sprak een mens als hij, in hem verstonden  
wij uw bestaan, de zin van ons bestaan  
Hij is uw woord geweest, hij heeft volbracht  
alle gerechtigheid, een mens voor allen.*

*(Huub Oosterhuis)*



Zingen:

## Midden in de dood

lied 566: 1, 2, 3, 4

Lied 566:1

1 Mid-den in de dood  
zijn wij in het le - ven,  
want Eén breekt het brood  
om met ons te le - ven  
mid - den in de dood.

The image shows a musical score for the song 'Midden in de dood'. It consists of five staves of music in G major, 4/4 time. The melody is written on a treble clef. The lyrics are written below the notes. The first staff starts with a '1' indicating the first verse. The music ends with a double bar line.

Componist Tera de Marez Oyens, Dichter Muus Jacobse

- 2 Dood is ons bloed,  
dood voor onze ogen,  
maar Hij geeft ons moed,  
dat wij leven mogen  
met de dood in 't bloed.
- 3 Dat wij uit de dood  
opstaan om te leven,  
etend van het brood  
dat Hij heeft gegeven  
midden in de dood.

- 4 Lamp voor onze voet,  
licht voor onze ogen,  
geef ons levensmoed  
met de dood voor ogen,  
met de dood in 't bloed.

## 9. Jezus wordt in het graf gelegd

Johannes 19: 41, 42

Meditatie:

Gebed

Slotlied **O liefde die verborgen zijt** lied 561: 1, 2, 3, 4, 5

Lied 561:1

1 O lief - de die ver-bor-gen zijt  
in die - pe stil-ten eeu-wig-heid,  
er-barm u o - ver ons be-staan,  
het wordt ver - ra - den en ver-daan.

Componist Willem Retze Talsma, Dichter Jan Willem Schulte Nordholt

- 2 Hoe achtloos in ons midden wordt  
het kostbaar mensenbloed gestort  
en in het onbarmhartig licht  
het kruis des Heren opgericht.

- 3 De minsten van de mensen zijn  
daar uitgestrekt in angst en pijn.  
Tot aan het eind der wereld lijdt  
Christus in hun verlatenheid.
- 4 O liefde uit de eeuwigheid  
die met ons mens geworden zijt,  
wij bidden, laat ons niet alleen  
in al het duister om ons heen,
- 5 opdat ook wij o Heer U niet  
verlaten in uw diep verdriet  
maar bij U zijn in al de pijn  
waarmee de mensen mensen zijn.

*Slotgedicht: "Tegen de moedeloosheid"*

*Tegen de moedeloosheid  
Tegen de wanhoop  
Tegen het ongeduld  
Tegen de eenzaamheid  
Tegen het gevoel dat het nooit meer goed komt.  
Houd moed  
Het komt  
Het komt eraan  
Telkens weer  
het oude voorbij  
nieuw begin  
in de knop.  
Tegen de moedeloosheid.*

*(uit: Evelyn Noltus: "Honderd bloemen mogen bloeien")*

Wij verlaten in stilte de kerk en bewaren de stilte.  
Wie dat wil, kan eerst naar voren komen om bij het kruis  
een lichtje aan te steken,  
in gedachten neer te leggen wat het hart bezwaart.

Op de avond van Stille Zaterdag komen we weer bij elkaar,  
om wakend in het donker uit te zien naar het Licht van Pasen.  
Aanvang: 22.00 uur.