

Liturgie zondag 19 november 2023

Johanneskerk; aanvang: 10.00 uur

Voorganger:	ds. Geertien Morsink
Organist:	Ton Blom
Ouderling van dienst:	Carla Spijk
Diaken:	Lieneke Overweel
Lector:	Ellen van Dijk
Beeld:	Robbert van Dijk
Gastheer:	Henk Steenwijk
Koster:	George Tempelaar

De klokken luiden – orgelspel – de kaarsen branden

Welkom en afkondigingen

Moment van stilte

Drempelgebed

We gaan staan

Bemoediging

vg: De Heer zij met u!

a: Zijn Geest in ons midden!

Groet

vr. On-ze hulp is in de Naam van de Heer

a. die he-mel en aar-de ge-maakt heeft,

m. die trou-we houdt tot in eeu-wig-heid

a. en niet laat va-ren het werk van zijn han-den.

We gaan zitten

Openingslied 217: 1, 2 en 3 *De dag gaat open*

Kyriegebed beaamd met **Lied 301 k** (vg en allen)

Gloria Lied 413 *Grote God, wij loven u*

Rondom de Schriften

Gebed van de Zondag

Kinderlied 832 en kinderkerkkaars aan

Eerste Schriftlezing **Ezechiël 34, 11-22**

Lied 23 c : 1a, 2v, 3a, 4m en 5a *Mijn God, mijn herder....*

Evangelielezing Mattheus 25, 31-46

Lied 826: 1 en 3 *O Christus, woord der eeuwigheid*

Uitleg en verkondiging

Lied 1007 *Brood zal ik geven*

Gebeden en gaven

Voorbeden - acclamatie **Lied 368j** *God, hoor ons bidden, laat komen uw rijk*

Mededeling van de Diaconie

Inzameling van de gaven

Heenzending en Zegen

We gaan staan

Slotlied 1008 *Rechter in het licht verheven*

Zegen

a: Amen (gezongen)