

Orde van dienst voor zondag 14 augustus 2022



“Ik zoek reisgenoten...”

voorganger: ds. Evelyn Noltus
organist: Ton Blom
ouderling: Hilje Logtenberg – vd Grient
diaken: Jan Keuter
lector: Ellen van Dijk
beeld: Jacques Claas
koster: Hans Stijn

Orgelspel

Binnenkomst ambtsdragers

Welkom en afkondigingen

Moment van stilte

Drempelgebed bij de Paaskaars:

vg. God, u roept de dag wakker te worden;
u zegt de morgen dat ze de aarde mag wekken.

a. Groot is uw naam, groot is uw liefde!

vg. De velden en de akkers zingen van vreugde,
de bomen klappen in de handen.

a. Groot is uw naam, groot is uw liefde!

vg. De leiders van de aarde buigen voor u,
de armen en vervolgdens dansen van blijdschap.

a. Groot is uw naam, groot is uw liefde!

vg. Uw liefde en recht houden altijd stand,
fris als de morgen, zeker als de opgaande zon.

a. Groot is uw naam, groot is uw liefde!

begroeting:

vg. De Heer zij met u!

a. Zijn geest in ons midden!

Onze hulp is in de naam van de Heer...(gezongen)

Eerste psalm: psalm 121 Ik sla mijn ogen op

Gebed van ontferming

Loflied: lied 304 Zing van de Vader

Aansteken van de kaars voor de kinderen

RANDOM HET WOORD

Groet

Vg. De Heer zij met u

Gem. Ook met u zij de Heer

Gebed bij de opening van het Woord

Korte inleiding bij de lezing

Eerste lezing: Tobit 5: 4-7, 16-17

Hierop ging Tobias op zoek naar iemand die met hem naar Medië kon reizen, iemand die wist hoe je daar moest komen. Hij liep naar buiten – en daar stond een jonge man voor hem. Het was Rafaël, een engel van God, maar dat wist Tobias niet. “Waar kom je vandaan?” vroeg hij hem. “Ik ben net als jij een Israëliet,” antwoordde Rafaël. “ik ben hierheen gekomen om werk te zoeken.” Tobias vroeg: “Ken je de weg naar Medië?” “Zeker,” zei Rafaël, “ik ben daar vaak geweest. Ik ken het daar, ik weet er alle wegen. Als ik naar Medië ging, overnachtte ik altijd bij Gabaël, een volksgenoot van ons die in Rages woont. Rages ligt in de bergen, twee dagreizen van Ekbatana, dat in de vlakte ligt.” Toen Tobias dat hoorde, vroeg hij Rafaël op hem te wachten. “Ik moet dit aan mijn vader Tobit vertellen,” zei hij, “want ik heb je nodig als reisgenoot.”

Rafaël zei: “Ik zal een goede reisgenoot zijn. U hoeft u nergens zorgen over te maken. Gezond en wel zullen we vertrekken en gezond en wel komen we bij u terug, want we nemen een veilige weg’

‘Moge Gods zegen met je zijn, vriend’, antwoordde Tobit. Hij riep zijn zoon Tobias en zei tegen hem: “Maak je klaar om met je reisgenoot te vertrekken. Moge God in de hemel jullie beschermen en gezond bij mij terugbrengen. Moge een engel jullie onderweg beschermen.”

Zingen: lied 426 (2x) God zal je hoeden

Tweede lezing: Lukas 10: 1-6

Zingen: lied 339 c (eerst de melodie, dan samen zingen, zonder voorzang)

Verkondiging

Zingen: O waar wil je heen gaan?

Ionabundel, lied 21; tekst: Iona community; Ned. tekst R. van Loenen;
Amerikaanse volksmelodie



1. O waar wil je heen- gaan? En kan ik je vol- gen?
En hoe o- ver- leef je? Hoe kom je ooit aan?
Je hebt geen be- pak- king, geen tent en geen kle- ding,
geen e- ten, geen drin- ken hoe kun je be- staan?

2. O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen?
En waarom zoek jij steeds een ander gehoor?
Je twist met de machten. Je eet met verachten.
Je loopt met de lamme. Zo ga je maar door.

4. O Waar wil je heengaan? En kan ik je volgen?
En wat is de missie waar jij je voor geeft?
En wat inspireert je? Wat drijft je, wat sterkt je?
En wat is de droom toch die jouw liefde heeft?

5. Ik ga waar Ik gaan kan en zoek reisgenoten.
Maar stel me geen vragen naar heg of naar steg,
naar leeftocht of reisdoel of wie ons wil volgen.
Maar voeg je toch bij me: Ik leer je mijn weg.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, afgesloten door Onze Vader

Inzameling van gaven

Slotlied (staande) : lied 423

GA MET GODS ZEGEN

Zegen

gezongen: amen, amen, amen.