



Marcus 9:2-10 De gedaanteverandering
Rafael, 1516

*Liturgie Johanneskerk
Zondag 25 februari 2024*

Voorganger: *ds. Aleida de Hoog*
 Organist: *Ton Blom*
 Ouderling van dienst: *Ineke Breunese*
 Diaken van dienst: *Truus Visser*
 Lector: *Teun Monster*
 Koster: *Jan Keuter*
 Beeld: *Sjaak Rodenburg*
 Gastvrouw: *Nicolette van Scherpenzeel*
 Autodienst: *Jaap der Nederlanden* 450952 of 06 19782205

De klokken luiden– de kaarsen branden – orgelspel:

Welkom en afkondigingen

we gaan staan en richten ons naar het doopvont

Moment van stilte

Drempelgebed

Begroeting

v. De Heer zij met U

a. Zijn Geest in ons midden

Bemoediging

vr. On - ze hulp is in de Naam van de Heer
a. die he - mel en aar - de ge - maakt heeft,
m. die trou - we houdt tot in eeu - wig - heid
a. en niet laat va - ren het werk van zijn han - den.

we gaan zitten

Psalm van de zondag: psalm 25:1 en 3

Kyrië: Kyrie lied 301k

lied 1008: 2 en 3

Rondom de Schriften

Gebed van de Zondag

Contact met de kinderen

Kinderen gaan naar de kindernevendienst lied 832

Lezing Oude Testament: 1 Koningen 19: 9-18

Lezing Nieuwe Testament: Marcus 9, 2 – 10

Acclamatie lied 544: 1,2 en 3

Uitleg en verkondiging

Lied na de verkondiging

lied 545

Gebeden en Gaven

Voorbeden, met acclamatie Lied 386d Houd mij in leven

Mededelingen van de diaconie

Heenzending en zegen

we gaan staan

Slotlied: Lied 543

Zegen

a: Amen (gezongen)