



Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Giotto 1303-1305

Liturgie Johanneskerk
Palmzondag 24 maart 2024

Voorganger: ds. Ans Pilkes van Delft
Organist: Ton Blom
Ouderling van dienst: Meindert Kooistra
Diaken van dienst: Lieneke Overweel
Kindernevendienst: Sylvia, Dorenda en Marleen
Lector: Renny Steenwijk
Koster: Derk Bretveld
Beeld: Marc Kamermans
Gastheer: Henk Steenwijk
Autodienst: Hans Neecke 06 54233154

De klokken luiden– de kaarsen branden – orgelspel:

Welkom en afkondigingen

we gaan staan en richten ons naar het doopvont

Moment van stilte

Drempelgebed

Begroeting

v. De Heer zij met U

a. Zijn Geest in ons midden

Bemoediging



vr. On-ze hulp is in de Naam van de Heer

a. die he - mel en aar - de ge - maakt heeft,

m. die trou - we houdt tot in eeu - wig - heid

a. en niet laat va - ren het werk van zijn han - den.

we gaan zitten

Psalm van de zondag: psalm 24:1-5

Kyrië:

De gebedsintenties worden door de gemeente overgenomen met lied 301a

Lied 304:1-4

Rondom de Schriften

Gebed van de Zondag

Contact met de kinderen

Kinderen gaan naar de nevendienst met lied 832

Lezing Oude Testament: Filippenzen 2:5-11

Lied: psalm 22:1, 2

Lezing Nieuwe Testament: Markus 11:1-11

Acclamatie lied 339a

Uitleg en verkondiging

Lied na de verkondiging

lied 550:1-3

Gebeden en Gaven

Voorbeden

Mededelingen van de diaconie

Heenzending en zegen

we gaan staan

Slotlied: lied 556:1-5

Zegen

a: Amen (gezongen)