

de broederlijke vermaning Mattheus 18:15-20

*Liturgie Johanneskerk
Zondag 10 september 2023
de 12e zondag van de zomer
afscheid en bevestiging ambtsdragers*

<i>Voorganger:</i>	<i>ds. Lennart Heuvelman</i>
<i>Organist:</i>	<i>Ton Blom</i>
<i>Ouderling van dienst:</i>	<i>Hanny van Schaik</i>
<i>Diaken van dienst:</i>	<i>Lieneke Overweel</i>
<i>Lector:</i>	<i>Sjaak Rodenburg</i>
<i>Koster:</i>	<i>Jan Keuter</i>
<i>Beeld:</i>	<i>Henk Steenwijk</i>
<i>Gastvrouw:</i>	<i>Carla Spijk</i>
<i>Autodienst:</i>	<i>Sjaak Rodenburg 454002 of 06 53894600</i>

De klokken luiden– de kaarsen branden – orgelspel:

Welkom en afkondigingen

we gaan staan

Moment van stilte

Drempelgebed

Begroeting

v. De Heer zij met U

a. Zijn Geest in ons midden



vr. On - ze hulp is in de Naam van de Heer



a. die he - mel en aar - de ge - maakt heeft,



m. die trou - we houdt tot in eeu - wig - heid



a. en niet laat va - ren het werk van zijn han - den.

we gaan zitten

Intochtslied: psalm 133: 1 en 3

Kyrie

De gebedsintenties worden door de gemeente overgenomen met lied 301G

Gloria: lied 305

Rondom de Schriften

Gebed van de zondag

Lied voor de kinderen, lied 832

Eerste Schriftlezing uit het Oude Testament: Ezechiël 33: 7-11 door de lector

Lied, psalm van de zondag: 119A : 1 en 4

Lezing uit het Evangelie: Matteüs 18: 15-20 door de voorganger

Acclamaties op de lezingen: lied 800: 1, 3 en 5

Uitleg en verkondiging

Lied: 838: 1, 2 en 3

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers

Woorden van dank, afscheid van Henry Doornenbal als ouderling/ voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.

Henry, wij laten je gaan in liefde en verbondenheid; en zeggen je dank voor de overtuiging, de inzet, en de trouw waarmee je je dienst in Christus' kerk hebt vervuld.

Wat blijft is de verbondenheid met het ambt, waarin alles wat vertrouwelijk tot je kennis is gekomen geheim zal blijven, ook na je afscheid.

Moge het werk van je handen bevestigd worden.

Als dank voor het steentje dat je op je eigen wijze hebt bijgedragen in deze gemeente, ontvangen je een steen, terwijl wij je vrede toezingen.

Daarna mag je je plek temidden van de gemeente weer innemen.

Zingen: lied 421

Inleiding op de bevestiging van Johan Doornenbal als ouderling/ voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, Meindert Kooistra als ouderling-kerkrentmeester en Teun Monster als ouderling Ontmoeten&Verdiepen (en voorzitter van deze commissie).

We mogen Johan Doornenbal, Meindert Kooistra en Teun Monster bevestigen als ambtsdragers in de Johanneskerk.

Uit het midden van de gemeente worden zij geroepen, om op hun eigen manier, precies zoals zij zijn, bij te dragen aan de opbouw van de gemeente van Christus.

Ze hebben die roep beantwoord en 'ja' gezegd. Graag mogen we jullie nu uitnodigen om naar voren te komen en hier vooraan nog even plaats te nemen.

(Zij komen uit het midden van de gemeente en gaan op eerste rij zitten)

God roept ons bij name, om mens te zijn met elkaar in Zijn Licht, en door Zijn roep ontstaat de gemeente. Als een oefenplaats, een proeftuin, waar menselijkheid, gerechtigheid, vrede, in vrijheid samenleven op Gods goede aarde worden beoefend. Zo komt Hij met zijn Koninkrijk op ons toe.

Die gemeente als oefenplaats, deze gemeente rond de Johanneskerk, moet bestuurd worden. Dat doet de kerkenraad en die bestaat uit: ouderlingen, diakenen, en de predikant, de ambtsdragers. Dat betekent dat zij met de hun gegeven gaven en talenten zoeken naar inhoud en vorm om in deze tijd kerk te zijn.

Ze proberen dat te doen in een dienende stijl van leidinggeven, daarbij denkend aan dat woord van Jezus Christus: 'Ik ben in uw midden gekomen als dienaar'.

Zo willen we kwaliteit geven aan deze kerkgemeenschap, door steeds voor ogen te houden dat we gemeente van God, gemeente van Christus zijn.

Deze taak kan niet zonder die van vele anderen: van kosters, organisten, koffieschenkers, collectanten, crèche- en kinderneven-dienstleiding... zo mogen jullie samen met anderen je eigen plek van dit moment innemen, om te werken met dat wat jou gegeven is. Zo mogen we vertrouwen op Gods geest die telkens weer nieuwe mensen inspireert om op te staan en mee te gaan in Zijn beweging. Ik wil jullie nu uitnodigen om naar voren te komen.

Johan, Meindert en Teun,
jullie hebben je bereid verklaard de komende jaren zitting te nemen in de kerkenraad als ouderling-kerkrentmeester (Johan en Meindert) en ouderling vorming&toerusting (Teun).

Beloof je je taak naar eer en geweten te vervullen,
met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?
Beloof je geheim te houden wat je in vertrouwen wordt verteld?
Wil je mee leiding geven in een dienende stijl?
En in dit alles, wil je blijven vertrouwen op God die zelf zijn gemeente draagt?

Wat is daarop jouw antwoord,
Johan Doornenbal,
Meindert Kooistra,
Teun Monster,

(Antwoord: 'Ja, dat beloof ik')

Zingen: lied 426 (in het Nederlands)

Gebed

God, wij danken u voor deze mensen, die zich laten roepen door U in de vraag van deze gemeente. Geef hen de kracht om trouw te zijn aan hun belofte en in liefde hun werk te vervullen, daartoe bemoedigd in alles door uw eigen Geest. Vervul hen met geloof, hoop en liefde. Wees hen nabij en zegen hen. Amen.

Handoplegging en zegenbede

Johan, ontvang Gods geest en zegen.
Meindert, ontvang Gods geest ten zegen.
Teun, ontvang Gods geest en zegen.

Moge Gods liefde je omgeven,
zijn trouw je dragen en
zijn vrede je hart vervullen.
Wees zo gezegend,
Om tot zegen te zijn.

De gemeente gaat staan

Aanvaarding en verwelkoming:

Vg. Gemeente van Jezus Christus,
dit zijn de nieuwe leden van de kerkenraad.

Belooft u hen te aanvaarden, te omringen met uw medeleven, te dragen in uw gebeden, en met hen en alle ambtsdragers mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Wat is daarop uw antwoord?

GEMEENTE: JA, VAN HARTE

Vg. Wees dan bereid om in woord en daad gemeente van Christus te zijn, in vertrouwen met elkaar te bouwen aan de toekomst van de Heer, vol verwachting vooruitgrijpend op de voltooiing van Gods Rijk op aarde.

Zingen: lied 416: 1

De gemeente gaat zitten en de nieuwe kerkenraadsleden nemen plaats in rij van ouderlingen.

Gebeden en gaven

Voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

De voorbeden worden na het 'zo bidden wij' beaamd met lied 368F
(Paul Schollaert)

Mededeling van de diaconie

Inzameling van de gaven

Heenzending en Zegen

Slotlied: 723

Zegen met gezongen 'amen'

Orgelspel