

Dienst Johanneskerk Leersum 5 mei 2024

Voorganger: dr. Frank Bosman
Organist: Jan Spoel
Ouderling van dienst: Teun Monster
Diaken: Tom van Kooten
Lector: Ellen van Dijk
Beeld: Robbert van Dijk
Gastheer: Coby Keetbaas
Koster: Jan Keuter

De klokken luiden – orgelspel – de kaarsen branden

Vooraf wordt gespeeld op orgel:

Vater unser im Himmelreich voorspel en koraal van J.S. Bach.

Welkom en afkondigingen

Moment van stilte

Drempelgebed

We gaan staan

Begroeting

vg: De Heer zij met u!

a: Zijn Geest in ons midden!

Bemoediging

vr. On - ze hulp is in de Naam van de Heer

a. die he - mel en aar - de ge - maakt heeft,

m. die trou - we houdt tot in eeu - wig - heid

a. en 'niet laat va - ren het werk van zijn han - den.

We gaan zitten

Psalm van de Zondag: Psalm 33 (LvK), coupletten 1, 7 en 8.

Kyrie 299c (LvK)

Bij wijze van Gloria: Lied 'Heel de aarde' (LvK 67a)

Rondom de Schriften

Gebed van de Zondag

Kinderen gaan naar de nevendienst met NLB 832

Eerste Schriftlezing uit het Oude Testament: Jesaja 45,15-19

Lied: Alleluia. Breng dank aan de Heer (deel 1) – zie aparte bijlage (pdf)

Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen

Stammen van Israël, dank de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen

De Heer greep in met krachtige arm. Eindeloos is zijn erbarmen

De Hand van de Heer heeft mij opgericht. Eindeloos is zijn erbarmen

Ik zal niet serveren, maar blijven leven. Eindeloos is zijn erbarmen

Alom zal 'k verhalen het werk van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen

Tweede Schriftlezing uit de Brieven: 1 Johannes 4,7-21

Lied: Alleluia. Breng dank aan de Heer (deel 2) – zie aparte bijlage (pdf)

De steen die de bouwers hebben versmaad. Eindeloos is zijn erbarmen
Die is tot hoeksteen geworden. Eindeloos is zijn erbarmen
Het is de Heer die dit heeft gedaan. Eindeloos is zijn erbarmen
Een wonder voor onze ogen. Eindeloos is zijn erbarmen

Lezing uit het Evangelie: Johannes 15,9-17

Acclamaties op de lezingen: gezegd

Uitleg en verkondiging

Gebeden en gaven

Voorbeden: acclamatie 367e (LvK)

Mededeling van de Diaconie

Onze Vader (gebeden)

Inzameling van de gaven

Heenzending en Zegen

We gaan staan

Zegen

a: Amen (gezongen)

Slotlied: Wilhelmus, couplet 7 en 15 (LvK 708)

Na de viering wordt gespeeld: Variatie op Willem van Nassov (anoniem
ca 1630)